



***Rondom Antonius Abt, Bernardus, Blasius, Gummarus en Willibrordus, nieuwsbrief van de Vijf Heiligen Parochie Nr.200, vrijdag 1 mei 2026.***

**Bereikbaarheid van onze parochie  
Voor dringende zaken als uitvaarten en  
ziekenzegen zijn we bereikbaar  
via 06-10490088.**

**Contact met de pastoor**

**Wilt u graag in contact komen met pastoor  
Ronald van Bronswijk**

**aarzelt u dan niet dit te doen. Dit kan rechtstreeks via  
telefoonnummer 06-10490088 of via ons parochiesecretariaat:**

**Tel: 0162-682303 of e-mail: [info@naardekerk.nl](mailto:info@naardekerk.nl)**

**Teamassistent VHP en pastorale zone 'de Wijngaard' :  
Joyce Mertens- de Haas ( maandag- en vrijdagochtend te Made)**



**Een vooroordeel is moeilijker te splitsen dan een atoom.  
( Albert Einstein)**

## **Algemene informatieavond Vijf Heiligen Parochie**

**Datum: woensdag 20 mei 2026**

**Tijd: 19:30 uur**

**Plaats: Maria Magdalenakapel Kerkstraat 10 Made  
(ingang groene deur aan de Kloosterstraat)**

Op woensdag 20 mei 2026 organiseert onze Vijf Heiligen Parochie een algemene informatieavond in de Maria Magdalenakapel te Made, waarvoor wij onze parochianen van harte uitnodigen. Een avond waarop wij met u het beleid van de parochie willen delen, wat betreft de ontwikkeling van de Missionaire Parochie, de samenwerking binnen pastorale zone 'de Wijngaard', de staat van onze financiën, gebouwen en kerkhoven en de toekomst van onze parochie.

Het parochiebestuur (Ad van Alphen, Pierre Gruca en José Mureau), pastoor Ronald van Bronswijk, pastoor Jochem van Velthoven (moderator van pastorale zone de Wijngaard) en Wim v.d. Bergh (adviseur kerkelijk vastgoed van het Bisdom Breda).

Ook vertegenwoordigers van Stichting Behoud Antonius Abt (SBAAT) en Stichting Behoud Gummarus Wagenberg (SBGW) zijn op deze avond aanwezig. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen om zo met elkaar tot een gedachtewisseling te komen over de algehele gang van zaken binnen de parochie.

Deze avond is er een voor al onze parochianen in Drimmelen, Hooge-Zwaluwe-Helkant, Made- Stuvezand, Terheijden, Wagenberg en uiteraard ook voor parochianen die buiten onze parochie wonen. In de maand juni volgen vervolgvonden, respectievelijk in Terheijden en Wagenberg. Deze avonden zijn meer gericht op de stand van zaken binnen deze twee geloofsgemeenschappen. Hiervoor komt nog een aparte uitnodiging. U bent van harte welkom op woensdag 20 mei 2026.  
Pastoor en parochiebestuur Vijf Heiligen Parochie

## Aandenken aan mijne Eerste Plechtige H. Communie

Op 6 april 1924 deed Franciscus Lodewikus uit Terheijden (1912-1992) zijn Plechtige H. Communie en als aandenken kreeg hij een boekje.

'Aandenken aan mijne Eerste Plechtige H. Communie'. Ondanks het woord eerste, wordt hier toch wel de Plechtige Communie bedoeld. Blijkbaar heeft de drukkerij van het r.k. Jongensweeshuis in Tilburg de Eerste Heilige Communie en Plechtige Communie door elkaar gehaald.



Je plechtige H. Communie deed je op de leeftijd van ongeveer 12 jaar, soms was hieraan ook het Vormsel gekoppeld. Qua leeftijd was je dan al wat dichterbij 'de jaren des ondersheids' en dan mocht je opnieuw, maar nu zelf, je doopbeloften afleggen. In de jeugd jaren van Frans werd je bijna altijd gedoopt op dag van je geboorte en dan was je spreekvaardigheid nog beduidend minder dan je schreeuwaardigheid.

De hernieuwing van de doopbeloften vormde een belangrijk onderdeel van je plechtige communie.

'Ik bevestig, bekrachtig en vernieuw de heilige verbintenissen, die weleer uit mijnen naam door peter en meter aan de voet des altaars zijn aangegaan' zo staat op blz. 3 van het boekje te lezen en dan komen deze verbintenissen waarin de duivel een grote rol speelt *Ik verzaak opnieuw den duivel. Ik verzaak de ijdelheden des duivels. Ik verzaak de werken des duivels, dat is te zeggen alle zonden.* Uiteraard is er bij de plechtige communie ook een toewijding aan Maria.

Verder bevat het boekje Heilzame Wenken, een aantal Christelijke levensregels , zoals:

1. Bid geknield uw morgen – en avondgebed.

Is het tijd om op te staan, doe dit dan vlug, zedig en biddend, kleed u zedig aan.

Doe eerbiedig uw avondgebed, onderzoek in het kort uw geweten.

2. Eer uw vader en moeder.

3. Schaam u nooit , vóór en na den maaltijd, eerbiedig te bidden.

4. Doe onder uw werk ( in die tijd waren 12-jarigen al wel aan het werk) nu en dan een hartelijk schietgebed, zoals de H. Aloysius die een Wees Gegroet bad als hij een klok hoorde slaan.

6. Lees nooit boeken, dagbladen of welke geschriften ook welke de H. Kerk vijandig zijn. Lees elken zondag iets uit den Katechismus, de Levens der Heiligen.

Verricht dan nooit slafelijken arbeid.

Het boekje bevat ook een aantal gebeden , waarbij ook vermeld wordt hoe die gebeden dienen te worden: Zeer langzaam en overwegend, langzaam !! en meer nog met het hart dan met den mond. In het boekje steken ook nog een drietal liederen waarvan het communielied / Aan de H. Maagd , gezien de vouwranden het meest gebruikt is. Het taalgebruik in het boekje was meer gericht op volwassenen en de gebiedende wijs is veelvuldig aanwezig.

De Plechtige Communie is stilletjes uit het kerkelijk leven verdwenen, hernieuwing van de doopbeloften gebeurt nog wel in de vieringen met Pasen, de voorganger gaat dan ook rond om de mensen te zegenen met wijwater. Frans Lodewikus is altijd wel een trouw kerkganger geweest en ook eentje die altijd op tijd aanwezig was. Tijdens de huwelijksviering van Frans en Wilhelmina van Vugt ( 1918-2000) in 1948 zei pastoor van Hooydonk hierover het volgende tegen de bruid: “Als je met Frans meegaat, zul je nooit te laat komen”.

## **Bronnen:**

Archief gedachtenisprentjes Heemkundekring Made en Drimmelen  
Aandenken aan mijne eerste plechtige H. Communie van Frans  
Lodewikus, beschikbaar gesteld door dochter Gerrie van Dongen-  
Lodewikus, enig kind van Frans en Mien, waarvoor dank.



## **In memoriam Gerrie van Dongen - Lodewikus**

Op 17 april 2026 overleed op de leeftijd van 76 jaar Gerrie van Dongen- Lodewikus. Gerrie was 35 jaar lid van het Dameskoor Terheijden, later GumarAnto, zij was ook een periode voorzitter van het koor. Jaren geleden kreeg zij serieuze gezondheidsproblemen, om na vele behandelingen te horen te krijgen dat de dokters niets meer voor haar konden doen. Maar als zij maar enigszins kon, was zij nog betrokken bij onze activiteiten, zij hield van het samenzijn, de gezelligheid, wilde er graag bij zijn en altijd met de lach op het gezicht, een lach die het teken was van haar enorme optimisme. Haar bonusjaren heeft ze met beide handen aangepakt! Veel sterkte voor haar man Ad, kinderen en kleinkinderen, vrienden, bekenden en burens uit de Norbartstraat.



## **Het heeft zijne majesteit behaagd**

Van alle mensen die in onze gemeente Drimmelen een koninklijke onderscheiding ontvingen op vrijdag 24 april 2026 waren er twee die ook als vrijwilliger actief zijn binnen onze Vijf Heiligen Parochie en hen willen we hier met name vermelden en nogmaals van harte feliciteren. Hans Brugman is de financiële man van Stichting Behoud Antonius Abt Terheijden ( SBAAT).

De verdiensten van Wil Wijtvliet liggen in actief zijn voor het onderhoud van de Gummaruskerk binnen Gummarus onderhoud kerk (GOK).



## **Een gouden (koo) echtpaar**

Op 29 april 2026 vierden de koorleden Annie en Henk van der Vorst hun gouden bruiloft. Henk was al lid van het herenkoor voor zijn trouwen , Annie werd later lid van

Dameskoor Terheijden, later GumarAnto.

Op zaterdag 25 april 2026 werd er in de eucharistieviering te Wagenberg al aandacht besteed aan het 50-jarig huwelijksjubileum van dit (koo) echtpaar in het bijzijn van de kinderen, de familie en uiteraard de twee koren, waarbij een speciaal lied niet ontbrak.

## **Dank U**

Dank U , voor deze 50 jaren, dank U, dat wij zo samen zijn.

Dank U voor wat Gij hebt gegeven, alles groot en klein.

Dank U voor alle goede vrienden, dank U, o God, voor ons gezin.

Dank U, dat wij het saam beleven, daarvoor danken wij.

Dank U, voor alle goede dingen, dank U, voor ouders zoals zij, die ons met grote zorg omringen, daarvoor danken wij.

Voor Henk , en Annie laat maar klinken van ons nu onze jubelzang.

Wat wij dat paar van harte wensen: Mensen, veel geluk.

## **Vrede en Gerechtigheid, houvast in veranderende tijden**

Op 15 april 2026 verscheen een brief van de Nederlandse bisschoppen. Uit deze brief het volgende:

De veranderingen van de wereldorde leiden tot onrust, instabiliteit en conflicten. Ook in Nederland merken we de gevolgen daarvan, voor onze vrijheid, welvaart en veiligheid.

Te midden van alle veranderingen vinden we houvast, richting, hoop en troost in ons geloof dat oproept te bidden voor en te werken aan vrede en gerechtigheid in eenheid met de voortdurende aandacht die paus Leo XIV vraagt voor ongewapende en ontwapenende vrede langs de weg van dialoog en gebed.



## **Dodenherdenking 2026: De geschiedenis leren begrijpen**

De laatste ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog overlijden. We putten straks alleen nog maar op wat is nagelaten aan getuigenissen, waarschuwingen en lessen. En juist daarom is het noodzakelijk om ons in te leven in wat er gebeurde. Niet alleen om te begrijpen hoe het zover kon komen, maar ook om eerlijk te zijn over de vraag of het nog een keer zou kunnen gebeuren.

Hoe komt het toch dat telkens de machinerie van uitsluiting en vernietiging weer aanslaat? Hoe komt het toch dat mensen hier soms onwetend, soms onder druk, soms ook heel bewust aan meewerken en waarom blijven mensen doodstil?

Waarom zwijgen we ook nog als we zaken zien gebeuren die wellicht een eerste aanzet zijn tot een situatie waarin het weer echt gevaarlijk wordt? (Vrij naar Nikki Sterkenburg, vicevoorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei).



## Naar katholiek onderwijs in Wagenberg (2) door Johan van der Made

### Het "Liefdesgesticht"

Begin 1856 kwam de eerste echte onderwijzeres naar Wagenberg. Zij heette "Soeur" Marie-Thérèse Dielemans en was een bevoegd schoolhouderesse, maar zonder religieuze vorming. Die persoon was bevoegd in het geven van lager onderwijs en ze kon godsdienstles geven. Ze had al bijna twintig jaar ervaring in het geven van *"onderwijs in de Christelijke leerling en nuttige handwerken, gemanierd en zedelijk gedrag"*. Zij was door de bisschop bij pastoor Oomen aanbevolen. Soeur Marie-Thérèse ging op 24 januari 1856 inwonen bij Kee Sinjoor in het Kerkstraatje en begon haar werkzaamheden. En ... zij had succes: de Wagenbergse meisjes kwamen naar haar school. De pastoor zal hier ongetwijfeld aan hebben bijgedragen door alle voordelen van het katholieke onderwijs zondags vanaf de preekstoel aan zijn parochianen te verkondigen.

De beschikbare ruimte bleek al spoedig te klein om alle kinderen te kunnen ontvangen. Besloten werd tot de reeds beschreven herbouw.

Het grootste deel van de bouwkosten leende Marie-Thérèse van een derde en betaalde jaarlijks prompt de rente aan de pastoor, die het rentebedrag op zijn beurt doorbetaalde aan de geldschieter. De school kreeg de benaming "*Liefdesgesticht*" of kortweg "*Gesticht*". Soeur Marie-Thérèse werkte zeer succesvol. Het aantal leerlingen groeide naar 120! Dit werd voor haar alleen te veel en daarom verzocht zij de pastoor om assistentie te vragen van de zusters in Etten. Maar Mère Dominique, de algemene overste, herinnerde zich de minder goede ervaringen met Marie-Thérèse in Standdaarbuiten en weigerde, ondanks herhaaldelijk gedane verzoeken, haar medewerking te verlenen. Dat pastoor Oomen zijn onderwijzeres een "een bange non" noemde, maakte in Etten geen enkele indruk. Het werd voor "Simon Trees", zoals zij ook wel werd genoemd, teveel en zij nam ontslag. Het meubilair, dat haar eigendom was, liet zij "aan het gesticht" voor *f* 600,-.

Het kerkbestuur vertrouwde de zaak blijkbaar niet erg, want na controle bleek dat zij de mangel en wat andere kleine zaken nog niet had betaald. Deze werden door het kerkbestuur aan de leveranciers betaald en het overeengekomen bedrag werd met *f* 48,- verminderd. Merkwaardig genoeg werd het resterend bedrag, zijnde *f* 552,- in drie gedeelten uitbetaald met tussenpozen van één dag. Marie-Thérèse Dielemans vertrok op 5 februari 1861 en de lagere school werd gesloten. *Meesteres Keeke de Kwezel* ging met haar bewaarschool gewoon door.

### **Bijzonder onderwijs een feit**

Het vertrek van de onderwijzeres ging Mgr. van Hooydonk aan het hart. De bisschop schreef in een brief aan pastoor Oomen op 4 oktober dat hij het onverantwoord vond om van zo'n gunstig gelegen gebouw dat "*zoveel heeft gekost aan de kerk, geen degelijk nut te trekken*". Hij achtte het zonder meer noodzakelijk dat er religieuzen zouden komen.

Steunend op de gunstige ervaringen van de drie reeds bestaande vestigingen van de Congregatie van de Zusters van Etten in

Princenhage, Ulvenhout en Standdaarbuiten, stelde de bisschop dat nu ook Wagenberg een aangewezen plaats was om het bijzonder onderwijs aan deze zusters toe te vertrouwen. Immers *"het houden van Bewaarschool en het geven van Onderwijs in de Godsdienst en in de handwerken zullen de hechtste grondslag van Deugd leggen in het opkomend geslacht en alzoo het geluk van ouders en kinderen bevestigen"*.

Meteen belegde de pastoor een buitengewone vergadering van zijn kerkmeesters. Na de brief van de bisschop te hebben voorgelezen, vroeg hij hen wat zij er van dachten. Na wat redekavelingen konden zij uiteraard wel met de plannen van de bisschop akkoord gaan, maar er was één probleem: *"Waar met Cornelia Sinjoor, de oude meesteres gebleven?"*

De bisschop bleek geen bezwaar te hebben dat zij zou blijven wonen, wanneer de nonnen kwamen. Hun komst moest de pastoor wel zo spoedig mogelijk in Etten gaan regelen. Met Mère Dominique kwam hij overeen dat er drie zusters zouden komen en wel op Onze Lieve Vrouwe Presentatie, 21 november 1861.

### **De Zusters op Wagenberg**

Voordat het zover was, stelde de bisschop verordeningen op waaraan de kloosterlingen zich zouden moeten houden. Daar was bij aangekend dat evenwel de pastoor het recht had hierin, naar eigen goeddunken, wijzigingen aan te brengen. Tevens moest hij er op toezien dat de regels stipt werden nageleefd. Geen enkele overtreding zou zelfs maar oogluikend toegestaan mogen worden!.

Deze verordeningen zijn door de bisschop, op 16-11-1861, als volgt omschreven:

*1. De spreekkamer is de plaats bestemd voor het ontvangen van volk. Ook tot de klassemment mag aan nieuwsgierigen of belangstellenden toegang worden verleend, doch tot de keuken en tot al de vertrekken, die uitsluitend voor de zusters bestemd zijn, is de toegang aan eenieder verboden en mogen de zusters niemand toe laten.*

*2. De zusters zullen hare bezoekers vriendelijk en voorkomend behandelen en ontvangen, doch zullen hun nooit spijs of drank aanbieden of voorstellen.*

*3. De eenige geoorloofde ingang tot het Gesticht is langs de groote poort zoodat de deur der sacristij, buiten de H. Diensten, die de zusters bijwonen, en het poortje, dat toegang geeft uit de tuin der Pastorij, altijd met een slot gesloten moeten wezen.*

*Tenslotte stippen wij nog aan dat indien het gevonden kan worden, wij gaarne zouden zien, dat de zusters niet in de kerk behoefden te komen ter bijwoning der H. Diensten, maar vaste plaatsen konden hebben in de aan het Gesticht grenzende Sacristij. Dan blijven zij buiten contact met de wereld, wat in den eerbied voor haar en haar eigene volmaking zal bevorderen.*

Zij mochten wel contact hebben met de pastoor; die kon 's zondags na het lof, wanneer de zusters enige uren vrij hadden, bij hen thee gaan drinken.

De eerste drie zusters op Wagenberg waren: Sr. Angelina (Johanna Loos uit Roosendaal), Sr. Cecille (Cornelia van der Pas uit Helvoirt) en Sr. Antoinette (Maria Verdaasdonk uit Teteringen). Ze kwamen op 21 november 1861 te Wagenberg aan.

Sr. Angelina werd Overste of zoals ze toen zeiden Supérieure.

De naam "*Liefdesgesticht*" werd door het Moederhuis in Etten nimmer gebruikt. Vanaf de stichting in 1861 sprak men daar van het "*Sint Aloysiusgesticht*". Later verkreeg de kerk nog een relikwie van deze heilige. De drie zusters zetten het werk voort waarvoor Marie-Thérèse de basis had gelegd. De Sint Aloysiuschool draaide nog succesvoller dan voorheen.

Zelfs uit Terheijden, daar kwam in 1884 ook een klooster van de zusters van Etten, en Hooge Zwaluwe kwamen de meisjes naar de zustersschool op Wagenberg.

In 1867 moesten lessenaars en banken worden bijgemaakt en in 1869 waren er al vijf zusters.

Na nog geen 10 jaar was de school al veel te klein. Er kwam een geheel nieuwe school, haaks tegen het bestaande gebouw aan. De Wagenbergse aannemer A. van der Veeke leverde zijn werk voor *f* 1.105,46 en timmerman Gordens, eveneens uit Wagenberg, voor *f* 803,26. Met alle bijkomende werkzaamheden kostte de nieuwe school *f* 5.171,86½. De benodigde grond was gekocht van de achterbuur A. van Tetering. Een collecte onder de parochianen gehouden in 1870 bracht ruim *f* 4.000,- op! Er behoefde slechts *f* 930,- te worden bij geleend.

De overheid had in die tijd voor het Bijzonder Onderwijs niets over. De gemeente Terheijden kwam wel met een bijdrage, zij het een geringe, van *f* 24,62. Korte tijd later echter werd nog een toelage ontvangen van *f* 300,-.

#### **Bronnen:**

- Johan van der Made: 125 jaar bijzonder onderwijs Wagenberg, de Vlasselt 33 ( 1968), aangevuld met later aangetroffen gegevens.
- Zr. M. Annette Verbeeten: Geschiedenis van de Congregatie der Penitenten Recollectinen van Etten (1951).
- Gemeentearchief Terheijden
- Johan van der Made: 100 jaar Thomasklooster, de Vlasselt 25, 1984.

**Stil en onopvallend, bescheiden op de achtergrond,  
een beetje vergeten, vind je haar toch overal terug.  
In kerken en kapellen, op hoeken van straten, verkleurd  
door regen en wind, in huiskamers, oud of modern.  
Maria, de vrouw , zo menselijk nabij.**



## Lief Vrouwke

Lief Vrouwke, ik kom niet om te bidden,  
maar om een poos bij U te zijn.  
Ik heb U niets te geven,  
niets te vragen, deze dag.  
Ik bezit alleen de grote vreugde,  
dat ik U bekijken mag (x2).

Lief Vrouwke, ik kom niet om te spreken,  
maar om een poos bij U te zijn.  
Ik heb U niets te zeggen,  
niets te vragen, deze dag.  
Maar bewaar voor mij de grote vreugde,  
dat ik U bekijken mag (x2).

Lief Vrouwke, ik kom niet om te zingen,  
maar om een poos bij U te zijn.  
Ik heb U niets te bieden,  
niets te vragen, deze dag.  
Laat voor mij alleen de grote vreugde,  
als ik Moeder zeggen mag (x2).



*Beeltenis van  
Maria in de Maria  
Magdalenakapel.*

## Vieren door de week in de H. Maria Magdalenakapel

Met ingang van woensdag 6 mei is er elke woensdagochtend om 10.30 uur een eucharistieviering in de H. Maria Magdalenakapel te Made. Na de viering koffie/thee.

**Als je een vonk wilt vinden, zoek er dan naar in de as  
(Chassidisch gezegde)**

## Leven als een mens van Hemelvaart

Leven als een mens van de hemelvaart is een stukje leven met het hoofd in de wolken omdat God in het onzichtbare voelbaar is en omdat Jezus' woorden een prachtig ideaal zijn om na te streven.

Maar een mens van de hemelvaart is ook met twee voeten op de aarde staan, ingeworteld leven in de werkelijkheid van vandaag, de noden proberen aan te voelen van iedereen waarvoor wij zorg dragen en verantwoordelijkheid dragen.

God zendt ons naar onze dagelijkse taak. Voelen wij daarbij de aanwezigheid van Jezus alle dagen. Hij schenkt ons daartoe zijn zegen.



**Na deze woorden zagen ze dat Jezus werd omhoog geheven. Een wolk nam Jezus mee en die verdween uit hun gezicht (Handelingen 1:9)**

## Vieringen in onze Vijf Heiligen Parochie

<b>Zaterdag 2 mei 2026 Vijfde Zondag van Pasen</b>
H. Antonius Abtkerk Terheijden 19.00 uur eucharistieviering pastoor Ronald van Bronswijk, Anthony Singers Terheijden (AST) o.l.v. Nadia Rutkowska, piano René van Assche.
<b>Zondag 3 mei 2026 Vijfde Zondag van Pasen</b>
H. Maria Magdalenakapel Made 9.30 uur eucharistieviering pastoor Ronald van Bronswijk met cantores Blasiuskoor en organist J. v. Opdorp.
<b>Maandag 4 mei 2026 Dodenherdenking</b>
<b>Dinsdag 5 mei 2026 Bevrijdingsdag</b>
<b>Woensdag 6 mei 2026</b>
H. Maria Magdalenakapel Made 10.30 uur eucharistieviering pastoor Ronald van Bronswijk.
<b>Zaterdag 9 mei Zesde Zondag van Pasen</b>
H. Gummaruskerk Wagenberg 19.00 uur eucharistieviering pastoor Ronald van Bronswijk , cantor H. Vergouwen, orgel J. Horbach.
<b>Zondag 10 mei Zesde Zondag van Pasen, Moederdag</b>
H. Maria Magdalenakapel Made 9.30 uur eucharistieviering pastoor Ronald van Bronswijk met Blasiuskoor o.l.v. H. Vergouwen, orgel J. Horbach.
<b>Maandag 11 mei 2026</b>
Zorgcentrum Antonius Abt Terheijden 10.30 uur Eucharistieviering Ronald van Bronswijk
<b>Donderdag 14 mei Hemelvaartsdag</b>
H. Gummaruskerk Wagenberg 8.00 uur eucharistieviering pastoor Ronald van Bronswijk met dauwtrappers, Harmonie Terheijden en Anthony Singers Terheijden.
H. Maria Magdalenakapel Made 9.30 uur eucharistieviering pastoor Ronald van Bronswijk met cantor H. Vergouwen met organist J. v. Opdorp

## Wegwijs binnen onze Vijf Heiligen Parochie

Op ons parochiesecretariaat en parochiekantoren kunt u terecht voor allerlei informatie, u bent er van harte welkom.

Hieronder vindt u de openingstijden, de (e-mail) adressen en telefoonnummers:

### **Parochiesecretariaat Made:**

Voorlopige ingang: H. Maria Magdalenakapel (Groene deur) in Kloosterstraat Made

Telefoon: 0162-682303. E-mail: [info@naardekerk.nl](mailto:info@naardekerk.nl)

Postadres: Kerkstraat 10 4921 BB Made.

Openingstijd: woensdag 9.00 uur- 11.30 uur

Teamassistent VH en pastorale zone De Wijngaard:

Joyce Mertens- de Haas,

maandagochtend en vrijdagochtend op Made

### **Parochiekantoor Terheijden: Ida Fievet-Damen**

Markstraat 2 4844 CR Terheijden. Telefoon: 076-5931216.

E-mail: [terheijden@naardekerk.nl](mailto:terheijden@naardekerk.nl)

Openingstijd: vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.

### **Parochiekantoor Wagenberg: Fien van Mook**

Dorpsstraat 56 4845 CG Wagenberg. Telefoon 076-5931236.

E-mail: [wagenberg@naardekerk.nl](mailto:wagenberg@naardekerk.nl)

Openingstijd: dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur

### **Zie ook:**

Website VHP: [www.naardekerk.nl](http://www.naardekerk.nl)

Website Bisdom Breda: [www.bisdombreda.nl](http://www.bisdombreda.nl)

Nieuwsbrief VHP 201 verschijnt vrijdag 15 mei 2026.

Kopij inleveren kan tot en met woensdag 13 mei 2026